

Den Haag 11 Juni 1946

Zeer Geachte Heer Ecury

U zult zoo langzamerhand wel het idee krijgen, dat door mij niets meer gedaan wordt voor het verkrijgen van inlichtingen betreffende het stoffelijk overschot van Uw zoon Boy. Ik kan U verzekeren dat het tegendeel waar is. Waar ik zelf in het geval verkeer, dat ik niet weet waar mijn jongen begraven ligt, voel ik des te beter aan, wat het voor U beteekent, dat U daaromtrent ook alle zekerheid mist. Den laatsten tijd ben ik dan ook vaak genoeg bij de politie geweest, om te informeeren, of er nog niets bekend was. Dezer dagen was ik er weer. En weer werd ik teleurgesteld. Men heeft nog altijd niets gevonden. Er zijn al heel wat graven van gefusilleerden gevonden en heel wat slachtoffers van de Duitschers zijn er reeds geïdentificeerd. Er is echter een tijdvak, n.l. dat van September 1944 tot Maart 1945, waaromtrent men nog steeds volledig in het duister tast. Voortdurende hasporingen, ook in de duinen bij Den Haag naar de stoffelijke overschotten van jongelui, die in dat tijdvak door de Duitschers zijn gefusilleerd, zijn tot dusver vruchteloos gebleven. Men weet van de meeste alachtoffers de namen, maar niemand is in staat, inlichtingen te geven. Nu is men op zoek naar den commandant of een van de leden van het vuurpeloton, dat in deze zaken betrokken is geweest, in de hoop, dat deze personen misschien inlichtingen kunnen geven. U begrijpt echter, wat een werk dat is, om achter het adres van deze personen te komen. De naam van den commandant is bekend bij de politie, maar nog steeds weet men niet, waar hij gebleven is. U kunt er echter zeker van zijn, dat de politie niet stil zit, Men doet alle moeite, om in al deze kwesties klaarheid te krijgen, maar dat is wel heel lastig, aangezien de Duitschers alle administratie, die hierop betrekking heeft, vernietigd hebben. Het treft natuurlijk wel heel ongelukkig, dat het juist ook Uw jongen is, waarover niets nog bekend is, maar daar is voorloopig weinig aan te doen, U kunt er echter zeker van zijn, dat de politie de zaak nog niet op geeft. Zoodra er iets gevonden wordt, krijg ik bericht en dan hoop ik telegrafisch ook U op de hoogte te brengen.

Hetzou voor mij echter wel gemakkelijk zijn, als ik van U zou mogen vernemen, wat ik in een dergelijk geval doen moet. Voorloopig schijnt er geen kans op te bestaan, dat toestemming wordt gegeven voor het overbrengen van het stoffelijk overschot naar de West.

Met beleefde groeten,

Hoogachtend  
Uw dw.

